

Den lycklige skomakaren

Det var en gång en fattig skomakare som försörjde sig på att laga skor. Han tjänade bara så mycket att räckte till det dagliga brödet. Ändå var han alltid glad.

När han var färdig med sitt arbete hade han inte ens ett riktigt hem att gå till. Han sov i skjulet där han reparerade skor. Ändå hörde man honom alltid sjunga en vacker sång innan han gick och lade sig

Inte långt ifrån skomakaren bodde en rik man som brukade höra den fattige skomakaren sjunga sin glada sång varje kväll när han slutat sitt arbete. Den rike mannen tänkte mycket ofta på skomakaren.

”Han arbetar från tidigt på morgonen till sent på kvällen och ändå räcker det bara till bröd för dagen. Men han är lyckligare än jag. Jag är rik och ändå är jag inte nöjd”, sa den rike mannen till sig själv.

Den rike mannen beslöt att bjuda hem den fattige skomakaren. Skomakaren kom och den rike mannen sa till honom:

”Jag vet att du är fattig och ändå hör jag dig sjunga varje kväll, så du måste vara en lycklig man.”

Den fattige skomakaren sa:

”Jag är lycklig därför att jag arbetar hela dagen för att tjäna mitt bröd. Om man har bröd att äta och kläder att sätta på sig – vad mer kan man behöva?

Den rike mannen blev mycket förvånad när han hörde den fattige mannens svar.

”Tror du att du skulle vara lika lycklig om du hade mer pengar?” frågade den rike mannen.

”Ja”, blev svaret. Så den rike mannen gav skomakaren pengar av guld och lät honom bo i sitt hus.

När den fattige mannen fått guldets sa han till sig själv:

”Om en tjuv kommer och tar mitt guld, då blir jag fattig igen.”

Den fattige skomakaren sov ingenting alls den första natten hos den rike mannen och inte heller den andra natten. Och så fortsatte det varenda natt. Den lycka han känt tidigare var borta och han sjöng inte längre. Då sa skomakaren till sig själv:

”Guldet jag fått, har inte hjälpt mig att bli lyckligare. Det har bara gjort mig ledsen och sjuk. Jag vill hellre vara en fattig skomakare som tjänar sitt dagliga bröd och bli glad igen.”

Skomakaren samlade ihop allt guld och gav det tillbaka till den rike mannen. Så började skomakaren laga skor igen. Och alltsedan den dagen kan man höra honom sjunga sin glada sång om kvällarna.