

Pojken som gick till Nordavinden och krävde igen mjölet.

Det var en gång en fattig änka som levde med sin son.

En dag skulle modern baka. Hon bad sin son att gå ut i visthusboden och hämta det sista mjölet. Han gjorde så, men på vägen tillbaka kom Nordavinden och blåste bort allt mjöl. Pojken gick in och berättade för mamman. ”Då får du gå till Nordavinden och kräva att få mjölet tillbaka”, sa hon. Och pojken gick. Vägen var lång men till sist kom han fram till Nordavinden.

- ”Jag kan inte ge dig mjöl, men du kan få något annat. Ta den här duken, lägg den på bordet och säg: Bord duka upp! Och du kommer aldrig att behöva hungra igen!”

Pojken tackade och gick glad i hågen hem, men halvvägs blev han trött och hungrig. Han såg ett värdshus och gick in! Han bad om någonstans att sova men han ville inte ha något att äta. Han tog bordsduken och lade den på ett bord och sa: ”Bord duka upp! ”Och i det samma var bordet fullt av den mest utsökta mat man kan tänka sig. Pojken åt. Han bjöd även värden och värdinnan och de andra gästerna. Sedan gick han och la sig. Värdshusvärdinnan sa till sin man: ”Tänk om vi hade en sådan duk, då skulle vi inte behöva laga mat längre”. Och hon skickade sin man för att byta ut pojkens duk mot en vanlig bordsduk.

Nästa dag kom pojken hem och sa till sin mamma: ”Nu behöver vi aldrig mer svälta eller gå till sängs hungrig! ” Han lade värdshusvärdens duk på bordet: ”Bord duka upp!”

Men ingenting hände och modern suckade och sa: ”Du är en dum pojke, vinden har lurat dig.”

Pojken blev arg och gick till Nordavinden för att klaga.

Nordavinden gav honom en get: ”Dra geten i svansen och han ger dig så mycket guld som du behöver”. Pojken tackade och gick hem med geten. När han kom till värdshuset gick han in, bad om mat och en plats att sova. När han hade avslutat sin måltid drog han geten i svansen och ut kom ett guldmünt! Han betalade och gick och la sig.

På natten bytte värdshuset ut geten mot en av sina egna getter.

På morgonen fortsatte pojken hem. Mamman blev inte glad, det enda som kom ut ur geten var en hög med getbajs mitt på köksgolvet!

Pojken gick tillbaka till Nordavinden och den här gången gav vinden honom en käpp.

Säg: ”Käpp slå! Och käppen kommer att slå alla som förtjänar det.” Han gav också pojken rådet att inte sova med båda ögonen stängda!

När pojken än en gång kom till värdshuset och bad om en plats att sova och höll staven i ett fast grepp blev värdshuset nyfikna, de hittade en liknande käpp och mitt i natten smög de in i pojkens rum för att byta käppar! Knappt hade de rört vid käppen förrän pojken ropade: ”Käpp slå!” Käppen dansade på värdshusparets ryggar tills de bekände vad de hade gjort och lovade att lämna tillbaka alla pojkens gåvor.

Nu blev mamman både förvånad och väldigt nöjd när pojken kom hem med både duk och get !

Käppen behöll pojken som en hemlighet för sig själv!